



# Gerrit Koster

\* 15 september 1960    † 18 december 2024

*Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt,  
mijn eer, mijn vast betrouwen!  
Op U vest ik het oog:  
Gij heft mijn hoofd omhoog,  
en doet m' Uw gunst aanschouwen  
'k Riep God niet vrucht'loos aan;  
Hij wil mij niet versmaân  
in al mijn tegenheden.  
Hij zag van Sion neer, de woonplaats van Zijn eer,  
en hoorde mijn gebeden.*

*(Ps. 3:2a berijmd)*

In Christus ontslapen:

# Gerrit Koster

\* 15 september 1960 † 18 december 2024

Mijn dierbare man en onze liefhebbende en trotse (groot)vader.  
We dragen de liefde en herinneringen als een kostbare schat met ons mee.

Alita Koster-Bos

Jan Willem en Marlies

*Gideon, Rosalie,* 

Grethe en Chieljan

Emmelie en Bouke

*Jozua*

Jan Boaz en Annebeth

Kampen, 18 december 2024

Correspondentieadres:

Zomerbed 28, 8266 LN Kampen

Gerrit is opgebaard in huiskamer 3 van het rouwcentrum 'Draagt Elkanders Lasten', de Noord 6 te Urk, waar u donderdag- en vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur welkom bent om afscheid te nemen.

Er is gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd rouwcentrum:

- zaterdag 21 december van 19.00 tot 20.00 uur;
- na de begrafenis.

De begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 23 december op begraafplaats 'de Vormt', Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis wordt er een rouwdienst gehouden in de Christelijke Gereformeerde 'Ichthuskerk', Richel 2 te Urk.  
Aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. H.K. Sok.