



'Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.'
Johannes 11 : 25

We geven u kennis van het overlijden van
mijn lieve en zorgzame vrouw en onze (schoon)moeder,
bessien en kûkebessien

Femmie Schiffmacher-Bakker

15 juli 1948 – 3 maart 2026

We zijn verdrietig, maar bovenal dankbaar voor
wat ze voor ons als gezin heeft mogen betekenen.
Ze mocht in volle overtuiging van haar geloof in de
Hemelse Vader afscheid van ons nemen.

Urk: Gerard Schiffmacher

Urk: Liesbeth en Kobus

Femke en Hendrik *Elise, Ellie, Kris*

Petra en Pieter *Livia, 🐦🐦*

Kobus-Dirk *(in liefdevolle herinnering)*

Martina en Martin

Drachten: Metty en Ben

Christian

Lisanne en Cameron

Jolanda

's Gravendeel: Tineke en Pauline

Urk: Chris en Jolanda

Gerard *(in liefdevolle herinnering)*

Albertine en Stijn *Fenna Evie*

Femmie en Jakke

Johan

Jurian

Urk, 3 maart 2026

De Noord 28, 8321 BB Urk

Femmie is thuis.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
vrijdag 6 maart van 19.00 tot 19.30 uur in Gebouw 'Irene',
Wijk 8 nr. 85.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag
7 maart in de Gereformeerde Petrakerk, Wijk 8 nr. 41 te Urk.
Voorganger is ds. D.M. Heikoop. Aanvang 10.00 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op Begraafplaats
'De Vormt', Vormtweg 11 te Urk.

*Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.*