



# Klaas van der Sloot

Urk, 1 oktober 1959

Voorthuizen, 7 maart 2026

*'Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis.'*  
Psalm 4

Thuisgekomen en geborgen bij God  
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en trotse opa

# Klaas Johannes van der Sloot

Dienaar van het Goddelijk Woord

*Zijn leven stond in het teken van liefde, trouw en toewijding*

Wilma van der Sloot-Brouwer

Jonathan en Kristel

*Fenna*

*Luut*

*Abe*

Dianne en Jelmer

*Jonathan*

*Hanna*

*Marle*

Emma en Pieter

*Luka*

Heuvelskamp 9  
3781 BG Voorthuizen

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 13 maart van 19.00 tot 20.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 142 te Voorthuizen.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 14 maart om 9.30 uur in bovengenoemde Gereformeerde Kerk.

Aansluitend brengen wij mijn man, onze vader en opa thuis naar zijn geboortegrond waar de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats 'De Vormt', Vormtweg 11 te Urk.

Na de begrafenis is er in 'De Koningshof', Staartweg 20 te Urk de mogelijkheid voor condoleance en ontmoeting.